



Talarforum matchar rätt talare, rådgivare, inspiratör till dina möten och utbildningar!

Forum för talare

Maj 2007

Zinat Al sadat Pirzadeh

Att skapa välmående och en bättre värld med humor

Bärplockare åt Vivo, syokon-sulent för vilsna ungdomar och nu eftertraktad föreläsare och skådespelare. Vägen har varit krokig för Zinat Al sadat Pirzadeh sedan hon kom till Sverige för sexton år sedan. Allt är möjligt bara man jobbar hårt och tror på sig själv menar Zinat. Med humor som vapen erövrar hon nu den svenska publiken.

Vad driver dig?

- Jag kämpar för mina ideal och försöker förändra världen till det bättre. Även om jag bara är en liten människa försöker jag genom mina val i vardagen skapa en bättre värld i stort. Min far lärde mig att fundera några minuter varje dag innan jag somnar över om jag varit till hjälp för någon annan under dagen. Vi kan alla bidra till en bättre och rättvisare värld och när vi skrattar mår vi bra. Med mina föreläsningar och komik försöker jag få människor att känna välbefinnande och få nya perspektiv på tillvaron.

Skillnaden måste vara stor mellan att vara syokonsulent och stå-upp komiker?

-Nej det är ingen större skillnad. Jag vill visa att det är möjligt att förändra sig själv och omgivningen till det bättre. Det gör jag som både studievägledare och stå-upp komiker. Studievägledare var något jag verkligen ville utbilda mig till. Det är



Zinat Al sadat Pirzadeh

Zinat är Sveriges första invandrade komikertjej och har uppträtt som komiker sedan 1999. I dag arbetar hon som ståuppkomiker, författare samt återkommande i TV, radio och tidningar.

[För mer information om Zinat Al sadat Pirzadeh - klicka här!](#)



Forum för talare

Maj 2007

Zinat Al sadat Pirzadeh

underbart att arbeta med drömmar, att hjälpa andra att förändra sina liv och att förverkliga sina mål. Som studievägledare hjälper jag ungdomar och vuxna att vidga perspektiven, hitta nya vägar i livet och upptäcka valmöjligheter. Jag ger inga råd om att bli polis eller sjuksköterska utan stöttar personen att forma sitt eget liv.

Att Zinat kom att bli stå-upp komiker beror mest på slumpen. Mormor i Iran älskade hattar, var alltid elegant klädd och den passionen gick vidare till Zinat. Att designa hattar var det som Zinat ville satsa på när hon etablerat sig i sitt nya land. När modistutbildningen som Zinat sökte till blev inställd på grund av för få anmällda erbjöds hon en plats på en kurs i att tala inför publik. Det visade sig vara en stå-upp kurs med Adde Malmberg. Zinat kom att bli Sveriges första komikertjej med invandrarbakgrund och har uppträtt sedan 1999. Det finns inte många järnvägsstationer i landet där hon inte suttit i ur och skur, i väntan på nästa tåg mot ytterligare destinationer. Karlstad, Bräcke, Växjö, Stenungsund, Luleå och Falun, är bara ett axplock av alla de orter som Zinat har charmat.

Vad handlar dina föreläsningar om?

- Kulturkrockar, genus perspektiv, fördomar, religion och om hur viktigt det är att tro på sig själv. Jag pratar om viktiga ämnen och varvar allvar med humor för att publiken ska fyllas med energi och inte tröttnas ut. Inför varje föreläsning specialskriver jag materialet och är väl förberedd för att på bästa sätt tillgodose kundens förväntningar och önskemål.

Det var även rättvisekänslan och längtan efter valfrihet som fick Zinat att 1991 fly med sin tvåårige son från ett arrangerat äktenskap i Iran till Sverige. Efter en lång och ibland strapatsrik resa hamnade de slutligen i norra Sverige. Innan uppehållstillståndet kom gick hon och sonen under jorden några år och hankade sig fram med olika ströjobb. Med sin uthållighet, humor och vägran att vara ett offer, visar Zinat att allt är möjligt.

Text: Kristina Palmgren, Talarforum