



Tommy Deogan

Forum för talare
Augusti 2009

Ett nyhetsbrev från Talarforum

Följden av en dödsmisshandling

Dödsbudet

År 2002 fick jag beskedet att min storebror blivit misshandlad till döds. Han hade slagits ihjäl i samband med ett slagsmål mellan fotbollssupportrar. Endast tre år innan hade jag själv lämnat ett tyngre narkotikamissbruk, våld och kriminalitet bakom mig och börjat arbeta för Non-Violence, en organisation emot våld i alla dess former. När jag fick beskedet satt jag tala om ödets ironi och skrev på en helt ny antivåldsföreläsning riktad till föräldrar och företag om varningssignaler, kulturer m.m.

Hämnd?

Hämnden kändes nära till hands, likaså att åter gå in på den destruktiva väg som jag vandrat och väl kände till sedan 13 års ålder. Men en månad efter min brors död begav jag mig på en redan förutbestämt föreläsningsturné runt om i Sverige. För oavsett i vilken situation man befinner sig i så har man ett val, ofta ett sämre och ett bättre. Människor förstod och faktiskt även förväntade sig att jag skulle ställa in turnén och välja vrede och sorg istället.

“Hämnd förvandlar ett litet rätt till ett stort fel”
Anonym

Så mycket tyckande

Folk, inte bara de kriminella utan även andra vuxna, hade ”förstått” en hämndaktion ifrån min sida. Man skulle då alltså ha förstått att ytterligare 4-5 unga människor bragts om livet i stället för att få leva. I samma veva skulle jag bli pappa, och tvingades tänka efter vilken pappa jag ville bli? Vilket arv skulle jag föra över till mina barn?

Många barn växer idag upp med åsikter och fördomar om människor och saker som de egentligen inte har en aning om, endast p.g.a. vad deras pappa eller mamma gör. För egen del valde jag att inte föra över hat, fördomar eller förakt emot varken AIK eller för dem helt okända människor i form av deras farbrors mördare.

Att förlåta

Jag förlät min broders mördare. Ingen förstod detta utom min fru. Istället ifrågasatte vuxna människor beslutet eftersom jag inte hade valt att göra så som förväntningarna var på mig. Många hade däremot ”förstått” en hämndaktion, samtidigt som alla förväntar sig att man skall vara en god pappa och vägleda sina barn rätt.



Tommy Deogan

Tommy Deogan är föreläsare, entreprenör och förebild för många ungdomar. Han är författare till den självbiografiska boken "Blodsbröder."

Klicka här för mer information om Tommy Deogan



Tommy Deogan

Forum för talare
Augusti 2009

Ett nyhetsbrev från Talarforum

Följden av en dödsmisshandel

"När vi utsatts för en djup oförrätt kan vi aldrig återhämta oss förrän vi förlåter"

Alan Paton

Hur skulle jag nu som pappa få mina barn att inte koppla samman vare sig fotboll eller AIK med våld den dag de frågar efter sin farbror? Hur skulle jag få dem att lära känna sin farbror som den människa han verkligen var?

Min bok

Jag valde att skriva en självbiografi som mina barn skulle få läsa när tiden var mogen. Elva månader senare, den 29 juli i år, släpptes den med titeln "Blodsbröder".

Min egen bakgrund

Jag är själv uppväxt med en alkoholiserad far, men har en stenhård princip om att min son aldrig kommer att få se mig berusad och tar därför avstånd från alkohol. Jag har en bror som blivit ihjälslagen, men jag fasar för att mina barn skall se våldet som en utväg. Därför valde jag själv bort alla tankar på hämnd mot de som mördare min bror.

"I våldet glömmet vi vilka vi är"
Mary McCarthy

Dessa, plus mycket mer, är saker som jag inte "förväntas" göra. Men det handlar faktiskt om viktigare saker, om min egen familj. Och där har förväntningar på mitt eventuella agerande en låg prioritet jämfört med mina barns, min familj och mitt eget välmående och hälsa.

Skapa trygghet

Hur inger vi barn en trygghet, identitet och känsla av att alltid kunna vända sig till mamma och pappa? För mig är det största och viktigaste jobbet i livet att vara pappa, en tjänst jag fick samma dag som min fru blev gravid. En tjänst som jag själv valde att ta på mig. Det märkliga är att när man väl bestämt sig, så är det mycket få saker som hindrar en att nå målet, även om det innan snurrar runt en massa olika tankar i huvudet.

Man kan förändras

Föret var det många som sa att jag aldrig skulle förändras till det bättre. Men när förändringen väl kom för mig, så var det för att jag hade jag bestämt mig på riktigt. Innan dess



Tommy Deogan



Tommy Deogan

Forum för talare
Augusti 2009

Ett nyhetsbrev från Talarforum

Följden av en dödsmisshandel

kanske jag mer hade bestämt mig för andras skull, påverkats av andras tankar och åsikter eller av eget dåligt samvete.

"Utbildning är ett vaccin mot våld"
Edward Olmos

Döda fiskar

Det är trots allt bara döda fiskar som följer strömmen och jag har alltid vägrat vara en död fisk. Framförallt när jag själv beslutat mig för det som jag upplever är viktigast i mitt liv, att vägleda mina barn rätt. Då får inte ens min brors död, eller tankar på att hämnas på hans mördare stå i vägen.

Många ursäkter finns det

Ursäkter för sina dåliga val kan man alltid hitta i livet. För mig hade det varit lätt att skylla på min brors död, på dem som dödade honom, på min pappas alkoholism eller på en rad andra saker i mitt liv. Istället har jag valt att leva på ett sätt som gör att jag kan vara en närvarande pappa för mina barn och en god make.

Jag har även skrivit en bok som ett sätt att fortsätta att komma ihåg min bror, och jag har även valt att föreläsa om det jag upplevt. Och, kanske det bästa av allt, jag har fått förmånen att få träffa Er, mina läsare och åhörare, vilket är det bästa jag vet.



Tommy Deogan