



Forum för talare

April / Maj 2005

Talarforum
presenterar stolt
den nya hemsidan!
www.talarforum.se
Välkommen in!

Susanna Popova

Sverige förändras snabbt, var med och påverka

Trycket ökar inom näringslivet och personer kommer och går. Inom politiken ser vi både ett nytt parti som Junilistan och ett möjligt kvinnoparti. Kommer de att vara med nästa år och locka väljare?

Ett feministparti

Nästa år är ett valår och det som verkligen skulle kunna möblera om i det politiska landskapet är ett feministparti, det är alla bedömare ense om. Men vad vill de tongivande personerna bakom Feministiskt initiativ? Hur tänker de och vad bygger de sina idéer på?

”Feminism är en hel världs-
åskådning eller helhet,
inte bara någon liten tvätt-
lista med kvinnofrågor”

Charlotte Bunch



Susana Popova

Susanna Popova, kontroversiell föreläsare, författare, debattör och programledare i tv, med starka åsikter och ett gott öga till etablerade sanningar byggda på bräcklig grund.

[För mer information om
Susanna Popova – klicka här.](#)

Länge var feminismen ett ämne som bara intresserade de redan frälsta. Nu är frågan brinnande het och spänner över så vitt skilda områden som lagstadgad kvotering av kvinnor till företagsstyrelser till en lika uppdelning av föräldraförsäkringen.

Relevant forskning?

Bakom idéer som dessa finns en forskning som sällan eller aldrig diskuteras. Forskning vid högt ansedda skolor som Handelshögskolan i Stockholm, där man producerar rapporter om jämställdhetsläget ute i företagen. Rapporter som sedan ligger till grund för politiska ställningstaganden i jämställdhetsfrågan.



Forum för talare

April / Maj 2005

Susanna Popova

För att kunna möta de nya strömningarna, och kraven, på företag och enskilda krävs kunskap. Jag har följt jämställdhetsdebatten i Sverige sedan sjuttioalet, och sett det politiska landskapet förändras. Det är bara att konstatera att många underskattat kraften i detta nya politikområde. Ett område som måhända inte är så nytt alla gånger, bara okänt för de flesta.

Egen ståndpunkt

Och ju mindre man tycker sig kunna om feminism och jämställdhet, desto svårare blir det med tiden att ta ställning och formulera både sin egen personliga ståndpunkt. Lika svårt blir det med den ståndpunkt företaget eller organisationen inom vilket man verkar officiellt skall inta. Hur skall vi göra hos oss - och varför?

” Män, deras rättigheter och inget mer;
kvinnor, deras rättigheter och inget mindre”
Susan B. Anthony

Talar vi om rätt problem?

Historiskt sett började rörelsen för kvinnors likaberättigande med krav på rösträtt, äganderätt och arvsrätt. Idag debatterar man i stället en fråga som männens överordning över kvinnorna. Men hur ser verkligheten ut? Vilka är kvinnornas verkliga hinder för jämställdhet?

Jag har studerat frågan ingående och våren 2004 gav jag ut boken "Elitfeministerna", där jag sammanställde vad jag kommit fram till. Alla partier kallar sig numera för feministiska, men hur väl stämmer deras åsikter med vad forskningen säger om kvinnors problem och möjligheter? Och – inte minst viktigt – hur agerar medierna i denna fråga?

Medierna är minst lika viktiga

För i ett samhälle där medierna blivit en stark och mäktig beståndsdel, har mediahanteringen blivit en minst lika viktig faktor som politiken eller näringslivet. Människors öden kan stå på spel när medierna agerar, ett spel jag kunnat närma mig som programledare för mediegranskningsprogrammet Media 8 under förra och denna säsong på TV8.



Forum för talare

April / Maj 2005

Susanna Popova

” Den som kontrollerar media, bilderna, kontrollerar kulturen ”

Allen Ginsberg

När starka strömningar som feminismen går i symbios med stora delar av medierna, skapas krafter med stor påverkan på politik, näringsliv och enskilda människor.

Kunskap är nödvändig

För att kunna möta de snabba förändringarna krävs kunskap. Det krävs också att vi både formulerar oss och gör vår röst hörd. Annars förblir vi brickor i ett spel som pågår ovanför våra huvuden. Och det priset är alldeles för högt för företag och privatpersoner att betala.

Att kunna förstå medierna, och samtiden, är ett krav som måste ställas på de flesta av oss. Och det finns verktyg som gör det roligt att både delta i, och påverka, den turbulenta samtiden.

Det gäller bara att ta det där första steget ut i den nya verkligheten. Sen följer massor av roliga, givande och utvecklande möjligheter att forma och påverka det som oundvikligen kommer att bli allas vår morgondag.

” En rättighet är inget någon ger dig, det är något ingen kan ta ifrån dig ”

Ramsey Clark