



# Forum för talare

Oktober 2006

## Mikael Andersson

### Armlös, benlös, makalös

#### Hur är det möjligt?

Väldigt många i Sverige såg TV-dokumentären om Mikael Andersson och undrade hur det är möjligt...

Hur kan man, utan armar och ben, ta sig fram i livet på det sätt som Mikael gör? Varifrån kommer denna kraft som ger honom denna enormt positiva attityd och detta smittande leende? Varifrån kommer denna vilja att lyckas med det till synes omöjliga?



#### Bakgrunden

När Mikael föddes utan armar och ben på regionsjukhuset i Örebro för drygt fyrtio år sedan sa läkarna till hans mamma och pappa: "Ni kan nog glömma den här pojken. Han kommer inte ens att kunna sitta själv".

#### Mikael Andersson

Mikael Andersson, talare utan armar och ben som med mod, envishet och en enorm vilja visar att en positiv attityd kan försätta berg

[För mer information om Mikael Andersson – klicka här!](#)

» Framgång är inte slutgiltig, misslyckande är inte livshotande; det är modet att fortsätta som räknas

Winston Churchill

Detta uppriktigt menade råd föräldrarna fick var det man då tog för givet var det enda rätta: Missbildade barn hade det mycket bättre på institution. Men Mikaelns föräldrar kände det annorlunda, och kämpade för att få hem sitt barn, vilket slutligen också lyckades.

I dag är Mikael en väletablerad företagare bosatt i Göteborg, känd runt om i landet, gift och har tre barn.



# Forum för talare

Oktober 2006

## Mikael Andersson

### Orsaken

Orsaken till missbildningen var inte Neurosedynkatastrofen, den som drabbade så många andra barn. Officiellt vet man inte anledningen, men Mikael själv är övertygad om att den beror på Hormoslyr, det bekämpningsmedel som på den tiden i stor skala användes i skogstrakterna i Lindesberg där hans gravida mor befann sig i början av graviditeten.

### Mobbad?

Trots sitt handikapp, eller kanske på grund av det och på grund av den attityd Mikael hade, accepterades han av sina kamrater under hela skoltiden och han kände sig aldrig utanför. Han deltog som sina jämnåriga i allehanda aktiviteter och sporter. Han brukar säga att det handlade om att göra saker och ting på sitt eget sätt.

” Styrka kommer inte från fysisk kapacitet.  
Den kommer från en okuvlig vilja  
Mahatma Gandhi

Efter skolan jobbade Mikael i 15 år med att sälja och utrusta bilar med unika anpassningsprodukter för personer med funktionshinder. Mikael fungerade som en slags länk mellan konstruktörer och kunder.

Numera driver Mikael sitt eget företag som eftertraktad föredragshållare på heltid med hela landet som arbetsfält. Hans historia har fånglat tusentals svenskar som hört honom live eller på tv, eller läst någon av de många artiklar som skrivit om honom. Då och då dyker även tanken upp hos honom att kanske, kanske kunde han uppleva samma framgångar även utomlands. I USA till exempel.

### Att upptäcka resurser

Mikael menar att det finns en massa saker man måste tänka på och komma till klarhet över. En av dem är att be om hjälp. Innan man ber om hjälp är det en god idé att alltid först testa om man klarar av det själv. Anledningen är att det är en så underbar känsla att upptäcka att man kan klara av något nytt.



# Forum för talare

Oktober 2006

## Mikael Andersson

” Vem som helst kan ge upp, det är den lättaste sak i världen att göra.  
Men att kämpa vidare när alla andra skulle förstå om du bröt ihop,  
det är sann styrka

Okänd

### Vägval, vilja och perspektiv

Vad ligger då bakom Mikael's framgångar? Svaret är: En oerhört stark vilja att lyckas med det till synes omöjliga. I sina föredrag berättar han om sitt eget sätt att angripa problem och övervinna självskapade begränsningar, och hur detta gradvis förändrade hans egen livssituation. Mikael är övertygad om att det gäller att våga språnget i livet och lära av både misslyckanden och segrar, eftersom det ger självförtroende och motivation att ta ännu ett steg framåt. I sina föredrag exemplifierar han detta, och han menar att denna insikt inte bara gäller för personer med funktionshinder, utan är universellt tillämpligt. Att upptäcka och utveckla våra dolda resurser och inse hur vi påverkas av våra egna och omgivningens förväntningar är oerhört viktiga insikter.

” Lev som om du skulle dö i morgon.  
Lär dig som om du skulle leva för evigt  
Mahatma Gandhi

Han menar att: ”Det gäller att frigöra sig från andras förväntningar, men lika ofta från sina egna. Jag tror att många människor begränsar sig själva. Finns det inte en färdig lösning måste man uppfinna en”, anser han. ”Vi kan alla åstadkomma betydligt mer än vad vi själva och vår omgivning tror är möjligt.”

Mikael är övertygad om att det yttersta ansvaret för att våga ta detta språng ligger hos den enskilde individen själv. Vi är själva ansvariga för vad som händer oss i livet, menar han, och det är den egna tankens kraft som gör om vi väljer livet eller inte. Han är medveten om att för en del kan detta uppfattas både som förmätet och provocerande, men när man hör Mikael säga det får det en annan innebörd.

### Våga vara dig själv

”Som du ser dig själv blir du bemött av andra. Jag har övat på det”, säger Mikael. ”Jag arbetar på att inse att jag är annorlunda, men är jag glad och positiv värderas jag för det



# Forum för talare

Oktober 2006

## Mikael Andersson

också. Jag är som jag är och jag duger. Vad andra tycker bryr jag mig inte om. Om inte jag själv tänker så mycket på mina begränsningar glömmar andra ofta bort det. Jag styr omgivningens sätt att bemöta mig, helt enkelt”.

” Mod är inte alltid något som ryter högljutt. Ibland är mod den stilla rösten som vid dagens slut säger: 'I morgon skall jag försöka igen'  
Mary Anne Radmacher